

Wandelroute Bosroute naar Lage Vuursche

Deze route wordt aangeboden door Bungalowpark De Egelshoek



Start- en eindpunt: Bungalowpark De Egelshoek, Graaf Floris V weg 32 in Hollandsche Rading

Afstand: 11 km; in te korten tot 6,5 km

Een heerlijke wandeling door de bossen bij Hollandsche Rading en Lage Vuursche. Direct nadat je bent vertrokken bij Bungalowpark De Egelshoek loop je door een licht glooiend landschap landgoed Einde Gooi binnen. Vervolgens kom je door het Goois Natuurreservaat en wandel je via het Maartensdijksche Bosch naar Lage Vuursche waar je Kasteel Drakensteyn kunt zien liggen. Ook vind je hier voldoende horeca om te kunnen pauzeren met een kop koffie of een pannenkoek. Geniet van prachtige natuur die in elk jaargetij de moeite waard is.

Routebeschrijving

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid

1. Verlaat **Bungalowpark De Egelshoek** (zie A) en ga L.
2. Neem de eerste grindweg R bij het bordje 'Einde Gooi' van Natuurmonumenten (zie B).
3. Je loopt over het erf van de witte boerderij. Nadat je tussen de stal en de boerderij bent doorgelopen ga je R (je loopt dus om de boerderij heen).
4. Ca. 30 meter na het laatste bruine schuurtje L aanhouden (brede boslaan met karrespoor).
5. Aan het eind de voorrangsweg oversteken en L op het fietspad.
6. Na ca. 80 meter R bij het bord 'Goois Natuurreservaat Zwarte Berg' (zie C).
7. Volg eerst de markering van het ruiterspad en vervolgens de rood-witte markering met de voetstap.
8. Het pad komt uit bij een fietspad met een houten hek. Ga door het hek en loop tot aan de voorrangsweg.
9. Steek de voorrangsweg over en ga bij P20013/001 rechtdoor richting Lage Vuursche (zie D).

10. Direct na de brug over de snelweg niet met het klinkerpad mee naar R, maar rechtdoor door het hek van het 'Goois Natuurreservaat De Zuid' (zie C).

11. Na ca. 300 meter R op de T-splitsing van onverharde paden.

12. Verlaat het natuurgebied weer door een houten hek en ga L op het fietspad.

13. Bij P20014 L richting Wasmeer.

Verkorte route (6,5 km)

13a. Bij P20014 R en volg de rood-witte markeringen.

13b. Lees verder bij punt 23.

14. Na ca. 150 meter R. Volg de blauw-gele route tot je weer op de verharde weg komt. Ga daar L.

15. Bij P21780 rechtdoor.

16. Na ca. 300 meter kom je op een kruising van bospaden met vóór je en links van je rood-witte markeringen. Ga L op deze kruising.

17. Aan het eind R.

18. Aan het eind R (Dorpsstraat in Lage Vuursche, zie E)

19. Neem de tweede weg R (Koudelaan).

20. Bij P20023/001 richting Maartensdijk.

21. Bij P21118 richting Hollandsche Rading.

22. Bij P21356/001 richting Hollandsche Rading en volg de rood-witte markeringen.

23. De rood-witte route leidt door een bosgebied. Let op: Na ca. 1 km zie je aan je linkerhand een dubbele rood-witte markering staan. Dit kondigt een verandering van richting aan. Ga ca. 50 meter na deze dubbele markering schuin naar R (blijf de rood-witte route volgen).

24. Volg de rood-witte route tot je na ca. 1,5 km **Bungalowpark De Egelshoek** aan je linkerhand ziet liggen. Je bent weer terug bij het startpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg

A. Bungalowpark De Egelshoek

Aan de rand van het Groene Hart vindt u ons prachtige Bungalowpark 'De Egelshoek'. De gemoedelijke en persoonlijke sfeer zal u gelijk aanspreken. De ruime keuze uit diverse type bungalows bieden voor al uw wensen de juiste accommodatie. Een rondvaart in Amsterdam, lunchen aan de Loosdrechtse Plassen, een lange wandeling door de bossen of een fietstocht

langs pittoreske dorpjes. Door de centrale ligging is ons park de ideale uitvalsbasis voor allerlei leuke uitstapjes. Naast een vakantie kunt u ook een bungalow huren voor een langere periode als u bijvoorbeeld tijd tussen 2 woningen moet overbruggen, tijdelijk verblijft in Nederland of huisvesting voor medewerkers nodig hebt. Graag tot ziens! [Klik hier](#) voor meer informatie.

B. Landgoed Einde Gooi

Kort nadat je bent vertrokken, loop je Einde Gooi op. Dit is een negentiende-eeuws landgoed met buitenplaats dat is aangelegd op de grens van de droge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en het natte veenweidegebied van het Groene Hart. Daarom vind je er een gevarieerde natuur en komen er enkele zeldzame planten- en diersoorten voor. En bijzondere, maar schuwe bewoner van het gebied is de das die op speciaal aangelegde voerakkers zijn voedsel bij elkaar kan scharrelen.

C. Natuurgebieden De Zwarte Berg en De Zuid

Beide natuurgebieden vallen onder het beheer van het Goois Natuurreservaat. De naaldbossen zijn ontstaan toen na de Tweede Wereldoorlog de heidevelden in dit gebied werden beplant. De oorspronkelijke functie van het naaldbos was houtproductie. Tegenwoordig is het een gebied waar je prachtig kunt wandelen. Tijdens je wandeling moet je niet gek staan te kijken wanneer je tussen de bomen ineens een groepje grote grazers ziet staan. Deze runderen (maar ook schapen en geiten) worden ingezet om het bos open te houden waardoor de natuurlijke diversiteit van het bos in stand blijft. Bij de ingang van gebieden staan instructies over hoe je met deze dieren moet omgaan.

D. Natuurverbinding Zwaluwenberg

Na P20013/001 wandel je door en langs het gebied waar wordt gewerkt aan Natuurverbinding Zwaluwenberg. Je kunt dit vooral goed zien tijdens het oversteken van de A27. Deze corridor tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug bestaat uit drie ecodeucten: over de Utrechtseweg (N417), over de spoorlijn Utrecht-Hilversum en over de rijksweg A27. Deze natuurverbinding is bedoeld voor wild dat op deze manier van een groter leefgebied kan profiteren, waardoor de overlevingskansen groter worden. Daarnaast kunnen ook wandelaars, fietsers en ruiters in de toekomst van de ecodeucten gebruikmaken.

E. Kasteel Drakensteyn

In Lage Vuursche ligt Kasteel Drakensteyn. Op de plek waar nu dit kasteel nu staat, werd rond 1385 een hofstede gebouwd. Zo'n 250 jaar later (rond 1640) liet de toenmalige eigenaar Gerard van Reede een nieuw achthoekig huis bouwen. In die periode ontstond ook het dorp Lage Vuursche doordat Gerard van Reede, die tot ridder was gepromoveerd, een kerk, een school, een molen en een herberg liet bouwen. In 1959 werd het kasteel door Frederik Lodewijk Bosch van Drakestein verkocht aan het Koninklijk Huis waarna prinses Beatrix er van 1963 tot 1981 (het jaar van haar kroning) woonde. Na haar toekomstige aftreden zal Beatrix waarschijnlijk weer haar intrek nemen in Kasteel Drakensteyn.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.