

Fietsroute Idylle in de Delta

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland



Start- en eindpunt: Fietsknooppunt 75 in Middelharnis

Afstand: 46 km

De watersnoodramp van 1953 wordt alom geassocieerd met Zeeland, maar ook het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee had tijdens deze ramp flink te lijden. Tevens zijn er in het landschap van dit eiland overal sporen zichtbaar van het spanningsveld dat leven in een deltagebied met zich meebracht. Het levert een prachtig landschap op met (in onbruik geraakte) dijken, slikken, polders, kanalen, bruggen en scheepvaart. De route brengt je onder andere langs dorpen als Middelharnis, Dirksland, Haringvliet, Mellisant en Nieuwe Tonge.

Routebeschrijving via de fietsknooppunten

75 - 76 - 77 - Westhavendijk - 73 - 65 - 66 - 72 - 71 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 75

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen

Middelharnis

Middelharnis is de grootste plaats op Goeree-Overflakkee. Er is hier, en in Sommelsdijk waar Middelharnis mee is vergroeid, veel te zien en er zijn veel voorzieningen. De jachthaven in het centrum van Middelharnis is een plaatje. Dit moet gewoon een heerlijke plek zijn om aan te meren. Overal prachtige monumentenpanden langs de kade. Je snuift hier de historie zo op. De Voorstraat van Middelharnis biedt echter veruit de mooiste aanblik van de stad. Een lange straat, geflankeerd door bomen met aan het eind het oude gemeentehuis.

Sommelsdijk

De naam van Sommelsdijk is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van de naam zomerdijk waarmee gelijk duidelijk wordt dat het dorp, net als het naastgelegen Middelharnis, in een ingepolderd gebied ligt. Hoewel beide dorpen innig met elkaar zijn verknocht en worden verbonden door winkelstraat D'n Diek (de dijk) zijn ze toch verschillend van karakter.

Dirksland

Nog zo'n dorp dat bol staat van de geschiedenis. In dit ring-dijk-dorp dat uit de vijftiende eeuw stamt, kun je op je gemak een uurtje ronddwalen van straat naar straat om de historie op te snuiven. Aan de Voorstraat woonden in de achttiende eeuw veel voorname mensen die hun woningen het aanzien van herenhuizen gaven.

Sas van Dirksland

Langs het kanaal dat Dirksland verbindt met de Haringvliet vind je het Dirkslandse Sas, een monumentale sluis uit 1791. Het sluizencomplex is gerestaureerd en de voormalige woning van de sluiswachter is mooi gerenoveerd. De sluis had tot in de twintigste eeuw een belangrijke rol als zeewaterkering en schutplek voor schepen. Na de aanleg van de Deltawerken verloor het sas zijn functie.

Haringvliet

Je hebt er bij Middelharnis al een beetje aan kunnen ruiken, maar hier kom je dan echt in aanraking met het Haringvliet. Vroeger een zeearm, nu dankzij de Deltawerken een afgesloten zoetwatermeer. In 1970 sloot men de Haringvliet af met de Haringvlietdam. De Haringvliet is een van de belangrijkste afvoerwegen van Nederlands rivierwater. Zo 'n 60% van het Nederlandse rivierwater wordt via de Haringvlietsluizen afgevoerd en het wordt daarom ook wel 'de kraan van Nederland' genoemd.

Stellendam

De haven van Stellendam verloor haar functie door de Deltawerken, maar toch kent het dorp nog altijd een levendige visindustrie. De schepen van de Stellendamse Vloot liggen een aantal kilometer buiten het dorp in de Deltahaven en het dorp heeft een visafslag waar de beroemde Stellendamse garnaal wordt geveild.

Melissant

Over kleine kronkelige dijken bereik je het kleine maar fijne Melissant. De suikerzoete naam van Melissant doet vermoeden dat het een lieflijk dorpje is en dat klopt. Maar waarschijnlijk heeft het dorp haar naam te danken aan ene meneer Melis die in de zestiende eeuw dit gebied bedijkte. Melissant hield bij de stormvloed van 1953 als één van de weinige plaatsen de voeten droog. Er zijn daardoor relatief veel authentieke gebouwen bewaard gebleven.

Slikken van Flakkee

Via een schelpenpaadje dat lekker knarst onder de fietsbanden kom je terecht in een van de mooiste natuurgebieden van Goeree-Overflakkee. De route voert rond knooppunt 71 en 78 langs prachtige oude polderlandschappen, slikken en schorren.

De Slikken bestaan uit een wilder deel en een deel waar meer onderhoud wordt gepleegd. Allebei hebben ze hun charme. Tip: net voordat je bij knooppunt 71 aankomt, gaat er een schelpenpaadje rechtsaf. Als je dit korte tijd volgt, kom je op een parkeerterrein van waaruit je prachtig uitzicht hebt op de Slikken.

Deze route is opgenomen in het boekje 'Oneindig Zeeland' dat verkrijgbaar is via Zeelandshop.com

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.