

Fietsroute Langs de noordelijke Maasplassen

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland



Start- en eindpunt: Grand Café - Restaurant de Boei, Asseltsestraat 63 in Swalmen-Asselt

Pauzeplaats na 22 km: Eetcafé 't Raodhoes, Kerkplein 2 in Neer

Afstand: 33,5 km

Een afwisselende fietsroute door het stroomdal van de Maas. Honderdduizenden jaren heeft deze rivier hier zand en grind achtergelaten. Ten noorden en zuiden van Roermond is veel hiervan uitgegraven, met als resultaat de Maasplassen: het grootste aaneengesloten watersport- en -recreatiegebied van Nederland waar het ook prachtig fietsen is. Pal aan één van deze plassen ligt Grand Café-Restaurant De Boei. Je vertrekt hier in zuidelijke richting en steekt bij Roermond voor de eerste keer de Maas over. Via Horn en Buggenum gaat het dan noordwaarts richting Neer, waar je kunt pauzeren bij Eetcafé 't Raodhoes. Via het fiets-/voetveer Neer-Rijkel steek je nogmaals de Maas over. Een bijzondere fietstocht met als rode draad de Maas en de Maasplassen ten noorden van Roermond.

Fiets-/voetveer Neer-Rijkel

Tijdens deze route maak je gebruik van het fiets-/voetveer Neer-Rijkel (bij KP 5). Een oversteek kost per persoon een klein bedrag. Bij slecht weer kan het veer uit de vaart zijn. Het fiets-/voetveer Neer-Rijkel is in de vaart van Pasen t/m oktober, maar alleen van mei t/m september dagelijks. [Klik hier voor actuele informatie](#)

Routebeschrijving

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid

1. Verlaat **Grand Café-Restaurant de Boei** (zie A en B) en volg KP 83. Let op: Ga direct na het bord 'Roermond' R (er kan een bordje verdraaid of verwijderd zijn). In de stad is het soms lastig de fietsknooppunten te volgen. Als je geen bordje ziet staan, blijf dan de weg volgen waarop je je bevindt (ook bij een kruising).
2. Na KP 83 fiets je richting KP 93. Zodra je het centrum van Roermond achter hebt gelaten, volg je de rood-witte ANWB-wegwijzers richting Horn.
3. Je fietst over een parallelweg langs een verkeersweg. Aan het eind L.
4. Neem de eerste weg R (Kerkstraat).

5. Bij de kerk, vóór de kapel R. Volg KP 45 (zie C).
6. Na KP 45 volg je KP 52. Let op: Neem na KP 45 de eerste weg R richting de begraafplaats (er kan een bordje verdraaid of verwijderd zijn).
7. Na KP 52 volg je KP 50.
8. Na KP 50 fiets je richting KP 51 (zie D). Op het kerkplein van Neer zie je het witte pand van **Eetcafé 't Raodhoes** (E) liggen. Dit is de pauzeplaats van deze route.
9. Verlaat Eetcafé 't Raodhoes en ga L (langs het pand van de keurslager).
10. Na ca. 50 meter R (Bergerstraat) en vervolgens L aanhouden (blijft Bergerstraat).
11. Na ca. 250 meter R (Molenstraat).
12. Aan het eind L (blijft Molenstraat). Volg KP 5.
13. Na KP 5 volg je KP 4. Je steekt de Maas over met het fiets-/voetveer Neer-Rijkel.
14. Na KP 4 fiets je richting KP 3 (zie F).
15. Ca. 100 meter na de kerk op de Markt in Beesel gaat KP 3 L (Ruys van Splintersingel). [Ga hier rechtdoor \(Bakheide\)](#).
16. Bakheide volgen tot aan het eind. Ga daar R.
17. Na ca. 400 meter ben je bij KP 91. Na KP 91 volg je KP 61.
18. Na KP 61 volg je KP 87. Daar ligt **Grand Café-Restaurant de Boei** aan je linkerhand. Je bent weer terug bij het startpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg

A. Grand Café-Restaurant de Boei

Chef kok Vincent Paczek en gastvrouw Charlotte America heten u van harte welkom in Grand Café-Restaurant de Boei. Het gehele jaar door laten wij u genieten van heerlijke gerechten en de prachtige, natuurlijke omgeving. Met veel aandacht voor onze producten, service en prijs - kwaliteit bieden wij u een complete beleving! De water- en bosrijke omgeving nodigt uit om uren te wandelen, fietsen of watersporten. Voor meer informatie [klik hier](#)

B. Asselt (dorp en de Asseltse Plassen)

Bij KP 87 (start- en eindpunt van deze route) liggen het dorp Asselt en de Asseltse Plassen. Van de 8^e tot de 11^e eeuw was Asselt een zogenaamde palts: een verblijfplaats waar de opbrengsten uit de streek, die als belasting door de heersers werden geheven, werden verzameld. Ook werd er recht gesproken. In die tijd meerden hier de gevreesde Noormannen aan en terroriseerden

zij vanuit Asselt de regio. Interessante stopplaatsen op de route zijn de kerk van Sint-Dionysius de Areopagiet (11^e eeuw) en het Cultuurhistorisch Museum Asselt waar duizenden voorwerpen uit de streek te bezichtigen zijn.

De Asseltse Plassen zijn onderdeel van het Maasplassengebied. Honderdduizenden jaren heeft de rivier de Maas in dit gebied grind achtergelaten. Veel van dit grind werd vorige eeuw uitgegraven waardoor de Maasplassen zijn ontstaan.

C. Kasteel Horn

Na de eerste oversteek van de Maas fiets je door het plaatsje Horn en langs het bijbehorende kasteel Horn. Het kasteel stamt al uit de 10^e eeuw en is een van de oudste ringmuurburchten van Nederland. Van de vier originele hoektorens zijn er twee gespaard zijn gebleven. Ook een deel van de oude ringmuur is nog in tact. Oorspronkelijk was kasteel Horn in handen van roofridders. De oudste bekende heerser van het kasteel en de regio er omheen was Engelbert van Horn. De naam 'Horn' is overigens afgeleid van een Germaans woord dat 'heuvel in moerassig land' betekent.

D. Neerbeek

Vlak voordat je bij de pauzeplaats in het centrum van Neer bent, fiets je over en langs de Neerbeek die uitmondt in de Maas. Er bevindt zich hier een vistrap die is aangelegd om het voor vissen mogelijk te maken vanuit de Maas hun paaigebieden te bereiken. De oorspronkelijke molenstuwen langs de beek belemmerden deze paai trek niet, maar de stuwen die in de jaren '50 van de vorige eeuw werden aangelegd deden dat wel. De huidige vistrap is in 1988 aangelegd.

E. Eetcafé 't Raodhoes

Eetcafé 't Raodhoes is gevestigd, in een karakteristiek pand uit 1800, in het hartje van Neer. U kunt er terecht voor een drankje op het terras of in het café, maar ook voor een heerlijk diner of lunch, bereid met verse regionale streekproducten. Een toplocatie als start- en eindpunt voor al uw wandel- en fietsroutes. Kom en Geniet in het sjoene Naer!

Voor meer informatie [klik hier](#)

F. Beesel en het Draaksteken

Fietsend naar KP 3 kom je door het dorp Beesel dat bekend staat om het indrukwekkende openlucht theaterschouwspel 'Sint Joris en de Draak' dat hier één keer in de zeven jaar wordt opgevoerd. De legende van Sint Joris vertelt het verhaal van een volk dat wordt geteisterd door een bloeddorstige draak. Om de draak tevreden te stellen, krijgt hij elke dag twee schapen te eten. Op een slechte dag zijn er geen schapen meer en moet worden besloten om elke dag een kind op te offeren. Het lot bepaalt wie het volgende slachtoffer is en niemand is vrijgesteld. Wanneer de enige dochter van de koning aan de beurt is, verschijnt Georgius (Joris) en hij verslaat de draak. Het Draaksteken is in 2012 toegevoegd aan de Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De volgende opvoering van het schouwspel is in 2016.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.